



‘ALLES VERLOOPT HIER TRAAAG’

Wereldvrouwen vertellen over de verschillen tussen Nederland en het nieuwe land waar ze nu wonen. Deze keer: Jasmijn Dennink (28) in Uruguay. “Je kunt hier zijn wie je bent en niemand dringt je iets op.”

Tekst: Miranda Birney – Fotografie: privébeeld

Twee jaar geleden verhuisde je naar Uruguay. Hoe kwam dat?

“Nadat ik eerst door Argentinië had gereisd, kwam ik in Uruguay terecht en dat voelde meteen zo goed. Het leven is hier heel relaxed en de mensen zijn ontzettend vriendelijk. Ik besloot te blijven en ben nu bezig met het bouwen van een woning. Ik verdien de kost met het geven van reisinformatie over Uruguay en het verkopen van land.”

Is land betaalbaar?

“Vanaf negenduizend euro heb je al een mooie bouwkvak vlak aan het strand. Vanwege het lekkere weer speelt het leven zich voornamelijk buiten af, dus je hebt genoeg aan een simpel huisje. Maar de kosten voor levensonderhoud zijn heel hoog, terwijl de lonen laag zijn.”

Dus er is veel armoede?

“Het bijzondere is dat ik vaak niet eens aan mensen kan zien of ze arm of rijk zijn, want Uruguayanen zijn absoluut niet materialistisch. Iedereen leeft zuinig. Gelukkig is er voldoende werk en zijn er goede sociale voorzieningen. De gezondheidszorg is gratis voor mensen met een laag inkomen en scholen en universiteiten zijn ook gratis. Je kunt overal komen met het openbaar vervoer. De bussen hebben een toilet en rijden meestal op tijd. En overal is gratis WiFi.”

Uruguay staat ook bekend als vooruitstrevend op de gebieden van drugs, homorechten en abortus.

“En het is een heel duurzaam land, dat al voor vijftien procent op duurzame energie draait! Je hebt ook veel vrijheid om nieuwe initiatieven te ontplooiën op dit gebied. Er zijn minder regels en men is graag onafhankelijk. Het is heel normaal om je eigen waterput te hebben en ook de eigen groentetuin wordt steeds populairder, wat goed nieuws is voor vegetariërs. Want Uruguay is echt een vleesland.”



Hoe zijn de mensen hier?

“Ik vind ze heel lief. Ze hebben veel interesse en tijd voor een ander. Als ik om hulp vraag, staan mensen voor me klaar. Ze zijn ook niet zo sceptisch als veel Nederlanders. Uruguayanen zijn heel positief en oordelen niet over een ander. Alleen kun je er niet echt van ze op aan...”

Hoe bedoel je?

“Dat is wel iets wat ik hier mis: dat mensen hun afspraken nakomen. Je moet hier echt zelf initiatief nemen, anders gebeurt er niks.”

Dus dat relaxte leven heeft ook een mindere kant?

“Alles verloopt hier traag en dat komt niet altijd goed uit. Als ik wil afrekenen in de supermarkt, kan het zomaar gebeuren dat de caissière net in een lang gesprek is verwickeld met een klant of collega, of eerst op haar gemak de sigaretten gaat bijvullen.”

Hoe staat men tegenover nieuwkomers?

“Nederlanders staan hier bekend als leuk en gezellig en Uruguayanen vinden het een eer dat je hier wilt wonen. Ze kunnen ook best meer inwoners gebruiken: er wonen hier slechts vier miljoen mensen, terwijl het land vierenhalf keer zo groot is als Nederland.”

Wat zijn de belangrijkste redenen voor jou om te blijven?

“De rust en de ruimte, maar vooral de vrijheid. Ik kan hier zijn wie ik ben en niemand dringt me iets op. Je hoeft niet in een bepaald hokje te passen en dat vind ik heerlijk.”

Wat mis je?

“Dat je niet zomaar bij iemand kunt langsgaan. Zelfs met goede vrienden maak je eerst een afspraak. Er zijn hier ook geen cafeetjes met terrasjes waar je elkaar ontmoet tijdens de vrijdagmiddagborrel. Soms mis ik die Hollandse gezelligheid.” ■