



# 'HAWAÏ IS EEN HEEL MAGISCHE PLEK'

Wereldvrouwen vertellen over de verschillen tussen Nederland en het nieuwe land waar ze nu wonen. Deze keer: Christel Janssen (46) op Hawaï. "De hula wordt vooral nog gedanst voor toeristen en op Aloha Friday dragen alle mannen een aloha-shirt."

Tekst: Miranda Birney - Fotografie: privébeeld

## Wonen op een eiland in de Stille Oceaan klinkt wat onwerkelijk, maar jij woont er echt! Hoe is dat zo gekomen?

Veertien jaar geleden werd ik op een ochtend wakker en hoorde ik een stem in mijn hoofd die zei: jij gaat naar Hawaï! Ik wist amper waar het lag, maar besloot een kijkje te gaan nemen. Bij aankomst moest ik huilen vanwege een overweldigend gevoel van thuiskomen. Daarna ben ik naar Hawaï verhuisd. Inmiddels woon ik op het eiland Kauai, waar ik retraites geef voor Nederlanders om ze Hawaï te laten ervaren. Want het is een heel magische plek.

## Wat voor mensen wonen daar?

Het eiland trekt rijke mensen en filmsterren aan, maar er wonen ook hippies. Slechts dertig procent van de eilandbewoners is van oorsprong Hawaïaans. Zij wonen meestal in simpele huisjes met hoge huren en er is weinig werk. Gelukkig krijgen deze mensen wel een bepaalde support van de staat, want het leven is hier schrikbarend duur. Een pak melk of een brood kost tien dollar!

## En hoe woon jij?

Ik woon met mijn zevenjarige dochtertje Sky en mijn partner op een prachtige plek in een baai, twee minuutjes lopen van de oceaan. We horen altijd de zee ruisen. Er zijn hier zeeschildpadden, dolfinnen en in bepaalde seizoenen walvissen.

## Echt een paradijs op aarde dus?

Enerzijds wel. Er bloeien ook altijd bloemen en er is een overdaad aan vers fruit. Aan de andere kant is het leven hier ook beperkt. 's Avonds wordt het heel vroeg donker en dan gaat iedereen slapen. Er zijn geen bioscopen of musea. Wel zijn er veel muzikanten op het eiland.

**Hawaï staat inderdaad bekend om de ukelele en de slack-key gitaar...** Ja, en muziek is heel erg geïntegreerd



in het leven. Op zaterdag gaan de Hawaïaanse families naar het strand en dan is het feest met barbecues, muziek en dans.

## En dragen de vrouwen dan een bloemenkrans?

Als je iemand met een bloemenkrans ziet lopen, is het vaak een toerist. Maar ook bij een verjaardag, een huwelijk of het behalen van een diploma hoort een krans van bloemen. Sommige ruiken maar een paar uur lekker en verwelken dan. Dat vergankelijke vind ik symbolisch voor de manier waarop men hier in het leven staat.

## Ben je kwetsbaar op zo'n eiland?

In juni begint het orkaanseizoen en afgelopen jaar zijn we zeven keer gewaarschuwd voor een hurricane. Dan moet je ervoor zorgen dat je voldoende eten in huis hebt. Zelf heb ik drie keer moeten evacueren, maar als eilandbewoner ben je daarop voorbereid. Op de school van mijn dochter wordt regelmatig een tsunami-oefening gehouden.

## Dus er zijn daar wel scholen?

Sky zat eerst op een privéschool, maar die zijn heel duur. Ze zit nu op een gewone school, maar het voortgezet onderwijs is hier heel beperkt. Jongeren kunnen zich hier niet goed ontwikkelen. Drugsgebruik komt veel voor en Hawaï heeft het hoogste aantal tienerzwangerschappen van Amerika. Ouders met kinderen van die leeftijd trekken om deze reden vaak weg.

## Overweeg jij dat ook weleens?

Als ik Sky naar school breng, en we zien onderweg elf watervallen van een berg naar beneden storten en prachtig gekleurde lichten, dan denk ik: goh, ik woon hier toch echt. Tegelijkertijd sta ik open voor nieuwe ervaringen. Als het leven mij terug naar Nederland brengt of naar een andere plek, dan vertrouw ik erop dat het weer klopt. Net zoals ik hier ben gekomen. ■