



'Als ik mijn man in Brazilië even alleen laat, wordt hij omringd door mooie vrouwen'

'Nederland is een sprookje!'

Wij Nederlanders vinden onszelf heel gewoon, maar hoe kijken nieuwkomers naar ons? Deze wereldvrouwen vertellen over de verschillen tussen Nederland en hun land van herkomst. Deze keer: Waldelgla Kamphuis (44) uit Brazilië. "Hier in Nederland is het veilig!"

Tekst: **Miranda Birney** - Fotografie: **privébeeld**

Je woont al sinds 2003 in Nederland.

Klopt. Vanwege een verbroken relatie wilde ik graag weg uit Fortaleza. Via een vriend vond ik werk en woonruimte in Amsterdam en een paar jaar later ontmoette ik een **NEDERLANDSE MAN MET WIE IK INMIDDELS GELUKKIG GETROUWD BEN**. Samen hebben we een dochtertje van tweeënhalp.

Hoe maakte je hier nieuwe vrienden?

In het begin leerde ik mensen kennen in de Portugese kerk, maar ook op straat, in winkels en op mijn werk. Ik ben heel open en spontaan, maar Nederlanders zijn soms wat kil en zakelijk. Ik kwam een keer tien minuten te vroeg op een afspraak en toen liet die vrouw me voor de deur wachten, buiten in de kou. Ik was zo boos! **HOE KAN IEMAND ZO ONGASTVRIJ ZIJN?** In Brazilië gaat de deur meteen wagenwijd open.

Zijn alle Brazilianen zo?

Niet allemaal natuurlijk, maar Brazilianen houden van gezelligheid. En er wordt heel veel gepraat en ook heel hard. **SOMS PRAAT IK HIER OOK ZO HARD**, bijvoorbeeld in de tram, tot ik me realiseer dat iedereen naar me zit te kijken... Mijn man zegt weleens: "Hallo, dat hoef je niet te schreeuwen." Maar zo ben ik nu eenmaal.

En ook heel temperamentvol?

O ja, Brazilianen zijn heel snel boos. Ik ook. Zo erg dat ik dan de hele dag niets meer zeg! **AAN DE ANDERE KANT BEN IK HEEL LICHAMELIJK** en knuffel en kus ik graag mensen die ik aardig vind. Mijn schoonfamilie hield daarom in het begin een beetje afstand, waardoor ik dacht dat ze mij niet aardig vonden. Dat vond ik moeilijk, maar nu zijn we goed aan elkaar gewend.

Zijn Nederlandse mannen anders dan Braziliaanse mannen?

Absoluut! **BRAZILIAANSE MANNEN ZIJN NIET BETROUWBAAR**. Zodra ze een vrouw zien met mooie billen, pappen ze ermee aan en willen ze al heel snel zoenen, of ze nou getrouwd zijn of niet.

Dit ben ik



Gelukkig gezin



Met mijn dochtertje



Familie



Vind je jouw Nederlandse man dan niet wat saai?

In het begin wel een beetje, maar hij vond het hartstikke leuk als ik thuis eten maakte voor een grote groep vrienden en wilde al snel mee naar Braziliaanse feesten. **DE VROUWEN IN BRAZILIË FLIRTEN TROUWENS OOK HEEL ERG**. Soms zijn we daar en zodra ik mijn man even alleen laat, wordt hij omringd door mooie vrouwen. Dan ben ik wel jaloeers, maar ik vertrouw hem. Hij is een goede man.

En hoe wonen de mensen daar?

Veel huizen zijn groot, behalve natuurlijk in de sloppenwijken. Nederlandse huizen zijn veel kleiner en hebben **VAAK MAAR ÉÉN TOILET**, en dan ook nog ergens op de gang. Ik was gewend dat bijna elke kamer een eigen toilet en badkamer had. De verzorgings- en tehuizen in Nederland lijken voor ons daarentegen op hotels, zo geweldig. Heel anders dan de erbarmelijke huisvesting waarin ouderen in Brazilië moeten leven als de kinderen niet voor ze kunnen zorgen.

En er is veel criminaliteit...

Helaas wel. Je moet op straat echt alert zijn. Voor je het weet, **WORDT JE MOBIEL UIT JE HANDEN GEGRIST** terwijl je telefoneert. Ook kunnen je dure sportschoenen worden afgepakt onder bedreiging van een wapen. Zelfs als je een mooie bos haar hebt, moet je oppassen dat het niet onder dwang wordt afgeknipt om te worden doorverkocht. Kinderen werden daar tot voor kort ook veel geslagen, met een slipper, een stok of een stuk touw. Dat was heel normaal, maar sinds 2014 is dat gelukkig verboden.

Maar er zijn vast ook wel dingen die daar fijner zijn dan hier?

O ja, natuurlijk. Waar ik woonde, is het altijd warm. De kleding is leuker en van betere kwaliteit en het eten is echt veel lekkerder! De lunchpauzes op het werk zijn veel langer. En **DE NATUUR IS ER PRACHTIG**, zoals in het Amazonegebied. Maar hier heb je veel schone en goed onderhouden parken, waar je rustig kunt wandelen en fietsen. Het is hier veilig! Daarom ervaar ik Nederland echt als een sprookje om in te wonen. ■